

EDİTÖRDEN

Değerli STAD Okuyucuları,

Bu satırları yazmanın verdiği gurur ve mutluluğu kelimelerle ifade etmek güç. Yaklaşık 17 sene önce spor tarihi araştırmalarına ilk başladığımda bu macereanın bir spor tarihi dergisi kuruluşuna kadar devam edeceğini tahmin bile edemezdim. Türkiye’de spor, özellikle futbol ve tarih en sevilen iki mecradır dersek sanırım yanılmış olmayız. Bu iki mecranın bu zamana kadar akademik bir yaklaşımla bir araya gelmemiş olması büyük bir eksiklikti. İşte STAD bu eksikliği gidermek, Türkiye’deki spor tarihi araştırmacılarını bir araya getirmek, Türk spor tarihinin aydınlatılmayı ve anlatılmayı bekleyen hikayelerini akademik bir yaklaşımla gelecek nesillere taşıyabilmek için kuruldu.

Uzun zamandır hayalini kurduğum bu inisiyatifin gerçekleşmesi fikrini açtığım meslektaşlarım ve büyüklerimin verdiği destek olmasaydı sanırım bu proje sadece hayalden ibaret kalırdı. Bu hayalin gerçekleşmesini sağlayan ve desteğini esirgemeyen dergimizin kıymetli Yayın Kurulu ve Danışma Kurulu listesinde yer almayı kabul eden hocalarımıza yürekten teşekkür ederim. Onların cesaretlendirici sözleri ve destekleri olmasaydı şu an bu satırlar yazılmamış olacaktı.

Henüz herhangi bir indekste taranmayan ve ilk sayısını çıkarmak isteyen bir derginin yazı toplamasının ne kadar zorlu olduğunu akademik camia çok iyi bilir. Ancak buna rağmen derginin kuruluşunu duyurduğumuz andan itibaren spor tarihi araştırmalarına ilgi duyan meslektaşlarımız büyük bir teveccüh göstererek ilk sayının yayınlanmasını olanaklı kıldılar. Birbirinden değerli ve renkli dört araştırma makalesi ve bir kitap kritiği içeren ilk sayımızla nihayet karşınızdayız.

Bu sayıda Tokatlıoğlu’nun dergimizin kısa adıyla aynı ismi taşıyan, 1939-1942 yılları arasında yayın hayatını sürdüren STAD mecmuasının hem spor tarihimiz hem de basın tarihimiz açısından önemini ortaya koyduğu makalesini bulacaksınız. Bir diğer ilgi çekici araştırmada sevgili Asil Kaya, 30’lu yıllar Türkiye’sinin spordaki durumunu okyanus ötesinden gelen bir gözlemcinin raporunu baz alarak ortaya koymaktadır. Amerikan Elçiliğinde görevli Eugene M. Hinkle detaylı raporunda spor kulüplerinden spor sahalarına, spor yönetiminden devletin sporla olan ilişkisine kadar geniş bir yelpazede Türk sporu hakkında tarihçilere önemli bilgiler bırakmıştı.

Üçüncü araştırma makalesi Soğuk Savaş dönemi Türkiye-Ortadoğu ilişkilerine spor-siyaset ekseninde yaklaşan sayın Çölük’e ait. Çölük, bu çalışmasında Beşiktaş’ın İsrail seyahati, burada yaptığı ve yapamadığı maçlar ile Türkiye’nin UEFA ve FIFA arasında sıkışması sonrası 1958 Dünya Kupası elemelerine katılmamasının arka planına odaklanmaktadır. Bu sayının son araştırma makalesi ise sayın Kanişlı tarafından disiplinler arası bir yaklaşımla spor yönetimi hakkında hazırlandı. Kanişlı, Türkiye’deki spor yönetiminin ve kulüplerin yönetim yapılarının tarihçesini paylaştıktan sonra son yılların en tartışmalı konusu olan şirketleşme meselesine alternatif bir bakış getirerek KOBİleşme seçeneğini önermektedir.

Birbirinden değerli araştırmalarıyla ilk sayımıza renk katan kıymetli araştırmacılara, dergimizin yayın kurulu ve alan editörlerine, her daim yanımda olan ve derginin her satırını özenle okuyan Yardımcı Editörümüz Merve’ye, vakit ayırıp hakemlik yapmayı kabul eden hocalarımıza ve dergimizi yaşatacak olan okuyucularımız ile meslektaşlarıma tekrar teşekkür eder, STAD’ın Türk akademiasına hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Sonraki sayılarda görüşmek dileğiyle.

Saygılarımla,

Doç. Dr. Fehim KURULOĞLU

Editör